



*Achter die prachtige regenboog
ligt het Beloofde Land.
Maria is daar nu heengegaan
God nam haar bij de hand.
En al doet ons dat zo'n verdriet
we weten, daar is 't goed.
Maria gaat
een nieuwe toekomst tegemoet.*

Met gevoelens van verdriet
nemen wij afscheid van

Maria Nelen



Dick Aarden († 2007)

Zij werd geboren te Essen op 19 juli 1936
is in het WZC St.-Vincentius te Kalmthout
zachtjes ingeslapen op 18 oktober 2024.

Het afscheid van Maria zal, volgens haar uitdrukkelijke wens,
plaatsvinden in intieme familiekring.

We zullen haar as terug toevertrouwen aan de natuur
op een later tijdstip op de begraafplaats van Essen-Statie.

Rouwadres: Familie Nelen - Aarden
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan ook online via www.begrafenissenhensen.be

Zij zal steeds verder leven in de harten van:

Rik en (†) Josée Nelen - De Cock
Marcel en (†) Magda en hun kinderen
Ingrid en Johan en hun dochter

Godelieva en (†) Kees Nelen - Swaanen

(†) Simonne en (†) Jef Nelen - Van der Steen
Patrik en Saskia en hun kinderen
Kristin en Frederik en hun kinderen

Monique en Swa Nelen - Hoppenbrouwers
Gunther en Tania en hun kinderen
Kevin en Christel en hun kinderen
Maarten en zijn kinderen

*haar broer, zussen en schoonbroer,
de neven en nichten*

De families Nelen, Aarden, Schrauwen, Becht.

*Onze oprechte dank aan Dr. F. Van Loon en aan alle
medewerkers van het WZC St.-Vincentius te Kalmthout
voor hun toewijding en lieve zorgen.*

*Bedankt aan allen voor
jullie steun en medeleven.*